

Trận Bó Lá, Vết Xích

M113 Nghiền Nát...

Nguyễn Văn Cư

TĐ 15 KB

Để tưởng niệm Kỵ binh Nguyễn Văn Nhu Chi đội phó Chi đội 3, Chi đoàn 3, Thiết đoàn 15 kỵ binh, vừa vĩnh viễn ra đi ngày 02 tháng 10 năm 2008 trên bước đường tị nạn Cộng sản tại Tiểu bang Massachusetts. Tôi xin mạo muội gởi vào tiết mục “Văn Nghệ” trên trang web của đại gia đình Thiết giáp hải ngoại một hồi ký ngắn kể lại một trận đánh đã xảy ra cách đây hơn 35 năm, sau ngày Quân Lực 19 tháng 6, năm 1973. Tôi và Chuẩn úy Nhu là những người lính đã tham dự trận đánh ác liệt đó. Lúc bấy giờ, tôi là sĩ quan cấp bậc Trung úy, giữ chức vụ Chi đoàn phó Chi đoàn 3/15 Thiết kỵ, Thiết Đoàn 15 Kỵ Binh, Lữ đoàn III xung kích.

Thực tế vào thời điểm đó đã có rất nhiều đơn vị Thiết giáp trực thuộc Lữ Đoàn III Kỵ Binh, các đơn vị Thiết giáp trực thuộc các Sư đoàn, cũng như nhiều đơn vị Bộ binh, Pháo binh... trực thuộc Sư đoàn 18 tham dự trận đánh. Nhưng, trên những trang hồi ký này, tôi chỉ ghi lại một cách khái quát diễn tiến kết thúc trận đánh “Diệt chốt Bó Lá” của Chi đoàn 3/15 Thiết kỵ theo khả năng hiểu biết và cương vị hạn hẹp của một sĩ quan với chức vụ Chi đoàn phó thời bấy giờ. Nếu nhận thấy có những dữ kiện gì thiếu sót, hoặc không được chính xác, hoặc trang hồi ký không đề cập danh xưng những đơn vị đã tham dự trận chiến,... kính xin quý Niên trưởng, quý chiến hữu Kỵ binh, quý chiến hữu Bộ binh... là những người đã có tham dự trận chiến ấy thông cảm bỏ qua... hoặc đóng góp ý kiến bổ sung ... Xin đa tạ....

Trận “Diệt chốt Bó Lá” là một trong những trận đánh ác liệt, cũng là một trong những chiến thắng oanh liệt của Chi đoàn 3/15 Thiết kỵ được phối hợp với Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 43, Sư đoàn 18 bộ binh. Chỉ sau hơn 1 giờ ác chiến với Cộng quân, 2 đơn vị Thiết giáp và Bộ binh đã kết thúc một trận chiến đẫm máu



kéo dài ngót một tháng trên quốc lộ 14 tại địa danh Bó Lá, Phú Giáo Phước Long. Vết xích M113 của Chi đoàn 3/15 đã nghiền nát những hàm chốt kiên cố thuộc Trung đoàn 165, Công trường 9 của Cộng quân, đập tan kế hoạch của Cộng Sản Bắc Việt mưu toan cắt đứt quốc lộ 14 huyết

mạch nối liền Bình Dương và Phước Long .

Bố Lá là một địa danh tọa lạc giữa đồn điền cao su Nguyễn đình Hoát và chiến khu D thuộc quận lỵ Phú Giáo, tỉnh Phước Long. Quốc lộ 14 xuyên qua Bố Lá là một con đường huyết mạch để chuyển quân, tiếp tế lương thực và nhiên liệu từ Sài Gòn đến Phú Giáo, Đồng Xoài, Phước Long và ra các tỉnh miền Trung Việt Nam. Bố Lá cách thị trấn Phú Giáo khoảng 10 cây số về phía Bắc, cách Tỉnh lỵ Bình Dương khoảng 30 cây số về hướng Nam, Tây giáp với khu rừng rậm chiến khu D, Đông giáp với đồn điền cao su ngút ngàn của ông Nguyễn Đình Hoát. Nơi đây vắng vẻ, không có dân cư. Dọc hai bên quốc lộ được các đơn vị Công Binh / QLVNCH khai hoang từ nhiều năm trước, nay đã trở thành khu rừng chồi và lau sậy rậm rạp, mọc cao khỏi đầu người. Với vị trí hoang vu, vắng vẻ này rất thích hợp cho bọn Việt cộng đào hầm ẩn nấp và đóng chốt để phá rối sự giao thông và an ninh trên quốc lộ 14. Hầm hố của chúng rất kiên cố. Hầm được đào sâu và thông với nhau, chúng chừa cây cao su lớn làm nắp hầm thành nhiều lớp, đạn pháo và bom của không quân và pháo binh của ta khó mà phá hủy được

Tưởng cũng nên nhắc lại, lúc bấy giờ tình hình an ninh tại vùng III chiến thuật khá ổn định vì các đại đơn vị của ta từ chiến trường Kampuchia rút về phòng thủ các tỉnh dọc biên giới Việt Miên sau khi hiệp định Paris có hiệu lực ngày 28/1/73.

Lợi dụng các đơn vị chiến đấu xuất sắc của ta được lệnh về Thủ Đô Sài Gòn làm lễ và diễu hành ngày Quân Lực 19 / 06, bộ chính trị C.S.B.V. đã điều động các Công trường chính quy 5, 7, và 9 tấn công vào những đồn bót, căn cứ đóng quân của ta. Chúng xua quân phá rối, cắt đứt những tuyến đường huyết mạch từ hậu phương đến các tỉnh địa đầu biên giới như Tây Ninh, Bình Long, Phước Long ... Đặc biệt tại Bố Lá, quận Phú Giáo, thuộc tỉnh Phước Long, chúng ra lệnh Trung đoàn 165 thuộc Công trường 9 hỗ trợ đóng chốt cấp Trung đoàn tại địa điểm Bố Lá cắt đứt quốc lộ 14 nối liền Bình Dương và Phước Long.

Được tin tình báo, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo Tư lệnh Sư đoàn 18 bộ binh đã điều động trung đoàn 43 là một trong những đơn vị thiện chiến của Sư đoàn, được tăng cường đơn vị thiết giáp Chi đoàn 2 Thiết kỵ ,Thiết Đoàn 15 kỵ binh hành quân đến Bố Lá để phá chốt và khai thông quốc lộ. Những cuộc chạm súng ác liệt và đẫm máu kéo dài từ ngày này sang ngày nọ cho đến đầu tháng 7, chốt vẫn chưa bị phá, Quốc lộ 14 vẫn còn bị bế tắc. Sự thiệt hại về nhân mạng cũng như về chiến cụ của ta và địch khá trầm trọng.

Lúc bấy giờ Chi đoàn 3, Thiết Đoàn 15 Kỵ binh đang nghỉ dưỡng quân và giữ an ninh dọc quốc lộ 15 gần thị trấn Long Thành tỉnh Biên Hòa. Ngày... (không nhớ)... tháng 7 năm 1973 được lệnh Thiết đoàn trưởng Trung Tá Dư Ngọc Thanh điều động đến Bố Lá để thay thế Chi đoàn 2, vì Chi đoàn trưởng là đại úy Ngô duy Lượng, một số sĩ quan, và binh sĩ của Chi đoàn đã bị thương, Chi đoàn đã quá mệt mỏi sau nhiều ngày đêm chạm súng, được lệnh rút quân về Bộ chỉ huy tiền phương ở Tân Hưng nghỉ ngơi và bổ sung quân số.

Chi đoàn 3/15 thiết kỵ do đại úy Trùng Dương Nguyễn Thường Hưởng, Chi đoàn trưởng (chiến thắng trận Bố Lá, đại úy Hưởng được đặc cách mặt trận lên

Thiếu tá), Tr/úy Vô Ky Nguyễn văn Cư , Chi đoàn phó. Chi đội 1 Đông Tà, Chi đội trưởng Th/úy Nguyễn văn Giang, Chi đội 2 Tây Độc, Chi đội trưởng Th/úy Nguyễn văn Đông, Chi đội 3 Nam Đê, Chi đội trưởng Th/úy Nguyễn văn Phụng, và Chi đội 4 Bắc Cái, Chi đội trưởng Th/úy Vô Hồng Phúc (tất cả được Thiếu tướng Tư lệnh Sư Đoàn 18 gắn Anh Dũng Bội Tinh ngôi sao vàng ngay mặt trận.)



Chi đoàn rời Long Thành di chuyển đến Bộ chỉ huy tiền phương của Trung đoàn 43 tại Tân Hùng, cách địa điểm đóng chốt của VC khoảng 5 km lúc 4 giờ chiều . Đại úy Hưởng nhận lệnh hành quân từ Bộ chỉ huy tiền phương. Ông gọi các Chi đội trưởng họp khẩn... Sau 15 phút bàn thảo kế hoạch, Đ/úy Hưởng quyết định đề cử tôi là Chi

đoàn phó, điều động Chi đội 1 Đông Tà của Thiếu úy Giang và 1 Trung đội bộ binh tung thiết làm lực lượng tiên phong vượt tuyến xuất phát tiến đến mục tiêu để thám sát, thăm dò khả năng và hỏa lực của địch, tiếp theo đó ông ta sẽ điều động chi đoàn phối hợp với Tiểu đoàn 2/43 bộ binh tiếp ứng nếu chúng tôi bị địch tấn công.

Khác hẳn với những cuộc hành quân trước đây, tôi và Th/úy Giang quyết định điều động các xe đội M113 lăn xích ngay trên mặt đường nhựa chú không di chuyển dọc hai bên lề vì có rất nhiều điều kiện thuận lợi : thứ nhất là tiến quân nhanh, thứ hai là tránh được mìn bẫy của V.C. có thể gài dọc hai bên đường, và thứ ba, rất quan trọng là tạo sự bất ngờ tấn công vào mục tiêu chớp nhoáng khiến chúng không trở tay kịp.

Tất cả các anh em Ky binh và Bộ binh đều sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Những khẩu đại liên 50, 30, M79, M72, M16, đại bác 106 ly... sẵn sàng khai hỏa, những thùng lựu đạn M26 trên xe được mở nắp sẵn sàng tung vào hầm hố địch. Sáu chiếc Thiết vận xa M113 được 1 Trung đội bộ binh tháp tùng đã lăn xích và tiến nhanh vào mục tiêu.

Khoảng nửa giờ, đoàn xe của chúng tôi đã đến mục tiêu, nhanh chóng bố trí đội hình hàng ngang. Các anh em Bộ binh cũng nhanh chóng bố trí đội hình xen kẽ với M113. Vì quá bất ngờ bọn Việt cộng hoảng hốt chạy lố nhố dưới những đường giao thông hào trong khi những xe đội M113 vừa tiến lên vừa tác xạ. Trái đạn đầu tiên của đại bác 106 ly không giật được trang bị trên xe M113 mang số 12 đã bắn chính xác vào một hầm đại bác 75 ly của địch, nắp hầm bị vỡ tung, những mảnh vụn của đạn và súng văng tung tóe lên không cùng với màn khói đen kịt ...Thiết giáp và Bộ binh vừa tác xạ vừa tiến lên một cách nhịp nhàng... bỗng dưng bị khựng lại vì... hàng trăm trái đạn hoả tiễn 122,107, và súng cối 82ly của địch đã... chờ sẵn... nổ long trời lở đất trước mặt và xung quanh chúng tôi tạo thành màn khói

đen dày đặc, khét lẹt, những mảnh đạn pháo văng vào thành xe kêu rồn rản. Chúng tôi đã bị lọt vào trận địa pháo của địch !

Sau những giờ phút vô cùng nguy hiểm, mạng sống toàn thể anh em binh sĩ như chỉ mảnh treo chuông...!... Tôi và Th/úy Giang rất bình tĩnh, cố gắng điều động chi đội tìm cách thoát ra khỏi trận địa pháo. Cùng một thời gian đó, Đại úy Hương đã điều động Chi đoàn phối hợp với Tiểu đoàn 2/43 bộ binh đến tiếp ứng .

Lợi dụng trong lúc các chiến đấu cơ oanh tạc, trực thăng võ trang, pháo binh Sư đoàn, pháo binh Diện địa ...oanh kích , tác xạ vào vị trí chốt, vị trí đặt pháo, cũng như các đơn vị yểm trợ chốt ... của cộng quân nằm dọc theo bìa rừng cao su, Chi đoàn và Bộ binh nhanh chóng bố trí đội hình hàng ngang hướng về phía chốt. Thủ tục từ trái sang phải các Chi đội 1 Đông Tà, Chi đội 2 Tây Độc, Chi đội 3 Nam



Đế xen kẻ Bộ binh, Chi đội 4 Bắc Cái với 4 khẩu súng cối 81ly yểm trợ hỏa lực cho các Chi đội và Bộ binh tưng thiết đang chờ lệnh tiến vào mục tiêu

Phi cơ và pháo binh vừa chấm dứt oanh kích và tác xạ, thì Đ/úy Hương ra lệnh các Chi đội tiến nhanh lên “đậy nắp hầm địch”.

Tất cả hỏa lực của Thiết

giáp và Bộ binh đều tập trung vào những hầm hố kiên cố của chốt... Ầm!... ầm!... ầm... một cái nắp hầm bị hất tung,... rồi hai cái,... ba cái... bởi những trái đạn đại bác 106ly không giật, đạn súng cối 81 ly của ta được trang bị trên xe M113 , và hỏa tiễn M72 của Bộ binh bắn rất chính xác... Trận địa pháo của chúng hầu như không còn hiệu lực vì bị chiến đấu cơ và pháo binh ta hủy diệt. Chi đoàn và Bộ binh vừa tác xạ vừa tiến nhanh lên dưới hỏa lực chống trả lúc đầu khá mạnh, sau đó dần dần yếu ớt của địch, cuối cùng những chiếc M113 đã nằm ngay trên những nóc hầm của địch. Đây là giờ phút quyết liệt và ngoạn mục nhất... Những khẩu súng cộng đồng hầu như không còn hiệu lực. Trận cận chiến giữa ta và địch diễn ra bằng lựu đạn M26 của ta ném xuống miệng hầm và được trả lại bằng những trái đạn bê-ta của địch ... giống như màn ảnh xi-nê!... Bánh xích M113 nghiền qua ,nghiến lại, tiến tới, thụt lùi... với sức nặng hơn 16 tấn đã làm sập những nóc hầm kiên cố của chúng để lộ ra những xác chết nhầy nhụa cùng những khẩu súng cá nhân và súng cộng đồng không còn nguyên vẹn...

Sau hơn một giờ ác chiến, Thiết giáp và Bộ binh đã hoàn toàn làm chủ tình hình...những hầm kiên cố của địch hầu hết bị hủy diệt. Chốt đã bị phá, Tiểu đoàn địch yểm trợ phía sau chốt bỏ chạy tán loạn trốn vào rừng cao su ngút ngàn dưới sự truy kích của không quân và pháo binh của ta.

Tiếng súng im hẳn, trời cũng vừa sụp tối, những trái hỏa châu được thả ra từ chiếc phi cơ C130 soi sáng cả vùng chiến địa, anh em binh sĩ lục soát và thu dọn chiến trường. Kết quả, địch quân hàng chục xác chết ngổn ngang không nguyên vẹn rải rác trên và dưới những hầm hố đổ nát, mùi hôi thối bốc ra từ những xác chết (VC) trong những trận đánh trước đó chưa kịp chôn lấp bốc lên nồng nặc, hòa lẫn mùi thuốc súng khét lẹt làm cho những người lính đang thu dọn khó thở và muốn nôn mửa!... Những khẩu súng cá nhân và súng cộng đồng đã “sức càn gãy gông”, những quân trang ,quân dụng của địch, được thu dọn làm chiến lợi phẩm. Thiệt hại phía ta, Thiết giáp lẫn Bộ binh có 4 chiến sĩ đã hy sinh, hơn 10 bị thương. Trong số đó có Chuẩn úy Nguyễn Văn Nhu vừa tốt nghiệp trường Võ Khoa khóa 4/71 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, được Binh chủng Thiết giáp tuyển chọn về đơn vị chưa đầy 3 tháng , giữ chức vụ Chi đội phó Chi đội 3 Nam Đé. Anh đã bị một viên đạn ác nghiệt 12 ly 8 của địch bắn vào đùi chân trái mà không hề hay biết...!... Vì anh đang hăng say đứng thẳng người trên xe M113 điều động xa thủ đại liên 50 và 30 tác xạ vào đám Cộng quân đang tung hầm chạy tán loạn! Chân bị trúng đạn, anh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất vừa kịp lúc xe cứu thương của tôi chạy đến và đem anh ra nơi an toàn, được trực thăng chuyển về bệnh viện 4 dã chiến. điều trị ...

Hôm nay ngồi nhớ và ghi lại trang hồi ký này để tưởng nhớ chiến hữu Kỵ binh Nguyễn Văn Nhu thời còn trai trẻ, là một sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mang bầu nhiệt huyết phục vụ cho quê hương đất nước. Sau biến cố đau thương 30 tháng Tư năm 1975, anh Nhu cũng cùng chung số phận bị tù đày cải tạo trong các trại tập trung của CS. Qua chương trình HO của chính phủ Hoa Kỳ, anh và gia đình được định cư ở một đất nước tự do, làm lại cuộc đời, và lo tương lai cho con cái. Nhưng không ngờ... anh đã ra đi quá sớm để lại sự đau buồn và sự mất mát lớn lao cho gia đình anh .

Đại gia đình Kỵ Binh hải ngoại cũng đã vĩnh viễn mất thêm một chiến hữu!!!...

Hình (1) KB Nguyễn Văn Cư và bà xã năm 1972

Hình (2) KB Nguyễn Văn Cư đứng trước M113 năm 1973

Hình (3) Từ trái sang phải:

- *KB Nguyễn Văn Đông (TPB ởVN)*
- *KB Nguyễn Văn Giang (tử trận năm 1974),*
- *KB Nguyễn Văn Thành (tử trận năm 1975),*
- *KB Nguyễn Văn Cư (Hoa Kỳ),*
- *KB Võ Hồng Phúc (Hoa Kỳ),*
- *KB Nguyễn Minh Phước (Hoa Kỳ)*

